



Een prentenboek over de warme vriendschap tussen de twee beste vriendjes Hopper en Wilson. Samen varen ze naar het einde van de wereld en ontdekken wat het allerbelangrijkste is in het leven.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 230 1



9 789051 162301

MARIA VAN LIESHOUT



Hopper en Wilson

De Vier Windstreken

# Hopper en Wilson



MARIA VAN LIESHOUT

MARIA VAN LIESHOUT

# Hopper en Wilson

De Vier Windstreken

Voor mijn vader en mijn broer,

die aan het einde van de wereld het allerbelangrijkste ontdekten.



Bezoek ons ook op internet: [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com). Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en alle boeken en aanverwante artikelen kopen die leverbaar zijn.

Nederlandse tekst van Maria van Lieshout

Oorspronkelijke titel: *Hopper and Wilson*

© 2012 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2011 Penguin Group Inc., New York, Verenigde Staten

© 2011 Tekst en illustraties: Maria van Lieshout

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België

NUR 272, 273/ ISBN 978 90 5116 230 1

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Hopper en Wilson turen  
over de grote blauwe zee,  
in gedachten verzonken.

“Hoe zou het zijn aan het einde  
van de wereld?” vraagt Hopper  
zijn vriendje Wilson.



“Ik weet het niet, Hopper,” antwoordt Wilson,  
“maar er is vast heel veel limonade te vinden.  
Ik vind citroenlimonade het lekkerste wat er is!”



“En er is vast ook een trap  
naar de maan,” zegt Hopper.  
“Dan kan ik hem aanraken.”



“Er is maar één manier om erachter te komen,” zegt Hopper. Ze pakken hun ballon met het rode touwtje, laten hun boot te water en nemen afscheid van hun cactus.

“Jij kan niet mee,” piept Wilson. “Je bent nog veel te klein.”

En zo varen de twee vriendjes weg.  
Ze zwaaien totdat hun cactus is  
verdwenen achter het randje van de zee.



Ze deinen op de golven en dromen over wat ze  
allemaal zullen vinden aan het einde van de wereld.