



De elf Finn mag voor het eerst helpen de cadeaus in de slee van de Kerstman te leggen. Wat zou hij graag met de Kerstman meegaan! Voor hij het weet verstopt Finn zich in de slee. Een wonderbaarlijke reis begint.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 277 6



9 789051 162776

Pirkko Vainio

Finns wonderbaarlijke kerstreis

De Vier Windstreken



Pirkko Vainio

Finns

wonderbaarlijke
kerstreis



De Vier Windstreken



Finns

wonderbaarlijke
kerstreis

Pirkko Vainio



De Vier Windstreken



Bezoek ons op internet: www.vierwindstreken.com. Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en alle boeken en aanverwante artikelen vinden die leverbaar zijn.

Nederlandse tekst van Joukje Akveld

Oorspronkelijke titel: *Finns wunderbare Weihnachtsreise*

© 2012 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2012 NordSüd Verlag AG, CH-8005 Zürich, Zwitserland

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Duitsland

NUR 227 / ISBN 978 90 5116 277 6

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.





Het is druk in het huis van de Kerstman. De elfen dragen speelgoed, inpakpapier, linten en naamkaartjes van de ene plek naar de andere.

“Ik heb een glitterster nodig!” roept er een.

“Ik een gouden strik!” roept een ander.

Alle cadeautjes moeten worden ingepakt, zodat de Kerstman ze op tijd bij de kinderen kan bezorgen. De kleine elf Finn is opgewonden. Het is de eerste keer dat hij de pakjes naar de slee mag dragen. De andere elfen hebben hem al ontelbare verhalen over de reis van de Kerstman verteld.

O, wat zou ik graag een keer meegaan in de slee, denkt Finn.



Eindelijk hebben de elfen alle pakjes in de slee gelegd. De oudste elf legt er een grote wollen deken overheen om ze te beschermen tegen weer en wind. De elfen zijn blij. Het werk is gedaan, de Kerstman kan op reis.

Finn wil niets missen. Hij klimt op de slee, zo kan hij alles goed zien. Dan krijgt hij een idee. Tussen alle cadeautjes is vast nog wel een plekje voor mij, denkt hij. “Hoho!” roept de Kerstman. De rendieren snuiven en schudden met hun grote geweien. De slee komt in beweging. Eerst langzaam, maar dan steeds sneller. De elfen zwaaien en roepen “Goede reis!” en “Vrolijk Kerstmis!”

Finn verstopt zich onder de deken. Zijn hart klopt wild. “Ik zit in de slee, ik ben erbij!” fluistert hij.





De slee suist over de ijzige sneeuw. Finn voelt een kriebel in zijn buik en dan... komt de slee los van de grond.

“Dit is nog veel leuker dan ik me ooit had voorgesteld,” zucht Finn.

Hé, wat is dat? Er kietelt iets in zijn nek. Finn schrikt. Een koude neus snuffelt aan zijn hals. “Wat doe jij nu hier?” roept Finn verbaasd.

Zijn hondje Lasse kijkt hem trouw aan.

“Eh... jij mag hier toch helemaal niet zijn,” stamelt Finn. “Net zomin als ik.”

Maar stiekem is hij blij dat zijn vriendje er is.

