



Meneer Haas is jarig. Mevrouw Beer verheugt zich op het verjaardagspartijtje. Als ze merkt dat meneer Haas zijn verjaardag helemaal niet viert, maar dat hij wel een heleboel cadeautjes krijgt, wordt het haar te veel. Mevrouw Beer wil ook jarig zijn!

Een Vier Windstreken Prentenboek



Frauke Weldin – Christa Kempter

Meneer Haas en Mevrouw Beer zijn jarig

De Vier Windstreken



Frauke Weldin – Christa Kempter

Meneer Haas en Mevrouw Beer zijn jarig



De Vier Windstreken

Over meneer Haas en mevrouw Beer zijn ook bij De Vier Windstreken verschenen:

Meneer Haas en mevrouw Beer

Meneer Haas en mevrouw Beer krijgen bezoek

Meneer Haas en mevrouw Beer gaan op vakantie

Meneer Haas en Mevrouw Beer zijn jarig

Christa Kempter

met illustraties van Frauke Weldin



De Vier Windstreken



Bezoek ons op internet: www.vierwindstreken.com. Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en alle boeken en aanverwante artikelen vinden die leverbaar zijn.

Nederlandse tekst van Ineke Ris

Oorspronkelijke titel: *Herr Hase und Frau Bär feiern Geburtstag*

© 2012 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2012 NordSüd Verlag AG, CH-8005 Zürich, Zwitserland

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Duitsland

NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 292 9

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.





Al heel vroeg springt meneer Haas vandaag uit bed. De zon is nog niet opgegaan en de vogels slapen nog in de bomen. Maar meneer Haas rent al rond. Hij slaat de kledjes uit, strijkt zijn pantoffels en stoft de planten af. Van al die herrie wordt mevrouw Beer ook wakker. Nieuwsgierig steekt ze haar hoofd om de hoek van de deur.

“Overal afblijven met je honingpoten!” roept meneer Haas.

“Is er iets, meneer Haas?”

“Nou en of, mevrouw Beer. Ik ben morgen jarig!”



“O, wat leuk!” roept mevrouw Beer blij. “Dat wordt een beregezellig feest. Ik weet ook al wie we allemaal moeten uitnodigen.”
“Sorry, mevrouw Beer,” zegt meneer Haas. “Ik vier mijn verjaardag niet. Ik wil gewoon een rustige dag in mijn blinkend schone huisje.”
“Stomvervelend,” bromt mevrouw Beer teleurgesteld.



Mevrouw Beer gaat onder de appelboom zitten en neemt een lekker likje honing. Ze vraagt zich af of ze meneer Haas een cadeautje moet geven. Als hij zijn verjaardag toch niet viert...