

Het verhaal van Sinterklaas

Rabou - Paul

Het verhaal van Sinterklaas

John Rabou
Aloys Paul

Elk jaar weer moet er veel gebeuren voordat het pakjesavond is.
Maar wat doen Sinterklaas en zijn Pieten eigenlijk allemaal?

In *Het verhaal van Sinterklaas* staat het hele werkschema
beschreven. Van het pepernoten bakken tot het bezoek van Sint
aan de burgemeester, van de nachtelijke tochten over de daken
tot het vieren van zijn eigen verjaardag op 6 december.
Het is maar goed dat hij daarna even kan uitrusten...



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 305 6



9 789051 163056

De Vier Windstreken



De Vier Windstreken





Het verhaal van Sinterklaas

Tekst van Aloys Paul
met illustraties van John Rabou



Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2013 De Vier Windstreken, Rijswijk
Illustraties van John Rabou
Tekst van Aloys Paul
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België
NUR 227 / ISBN 978 90 5116 305 6

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Zie ze daar nu eens genieten,
Sinterklaas en zijn trouwe Pieten.
Ze luieren lekker in hun frisse bad.
En gelijk hebben ze, want vanaf morgen hebben ze het druk zat.





Zo'n tien Pieten gaan letters inpakken,
terwijl anderen de kruidnoten bakken.
Op het evenwicht oefent elke Zwarte Piet,
want van het dak vallen, dat doen ze liever niet.





Dan is de grote dag eindelijk daar:
alles en iedereen is nu helemaal klaar.
Sint en zijn Pieten vertrekken helemaal fit
met de trein vanuit station Madrid.

Als ze na een lange rit aankomen op de kade
kunnen ze alles in de boot gaan laden.
Ook bij dit zware werk hebben de Pieten veel lol
en binnen de kortste keren zit de boot vol.