

Mama Konijn vraagt zich af waar Paultjes manieren
gebleven zijn. Zo heeft ze hem toch niet opgevoed?

Voor Liefste-Mamadag doen Paultje en zijn broertjes
en zusjes geweldig hun best om een mooie verrassing
voor te bereiden.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 3100



9 789051 163100



Tharlet · Weninger

Paultje De liefste mama

De Vier Windstreken



Eve Tharlet · Brigitte Weninger

Paultje

De liefste
mama



De Vier Windstreken



Brigitte Weninger
met illustraties van Eve Tharlet

Paultje

De liefste mama



De Vier Windstreken



Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Merel de Vink
Oorspronkelijke titel: *Liebste Mama*
© 2014 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2014 NordSüd Verlag AG, CH-8005 Zürich, Zwitserland
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Duitsland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 310 0

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.





Familie Konijn zit te lunchen. Ze eten hutspot. Maar één konijnenkind is er niet bij.
“Waar is onze Paultje toch?” vraagt mama bezorgd. “Hij komt anders nooit te laat aan tafel als we zijn lievelingsmaaltje eten!”
Dan stormt Paultje verhit van het spelen het hol binnen.
“Ik heb enorme honger! Is er nog wat over?”
“Paultje, gedraag je,” waarschuwt mama Konijn. “We hebben allemaal op je gewacht. Je kunt op z’n minst gedag zeggen, je excuses maken en je pootjes wassen.”

“Sorry,” smakt Paultje. “Maar mijn vrienden Gijs, Sem en ik hadden zo veel lol! We gingen wedden wie de grootste bullebak uit zijn neus kon halen. En wie denken jullie dat er gewonnen heeft?”

“Wie dan?” vragen zijn broertjes en zusjes nieuwsgierig.

“En nu is het genoeg!” roept mama Konijn boos. “Gedraag jullie nou eindelijk eens. Daar hebben we het niet over aan tafel.”

“Waarom dan niet?” zucht Paultje. Maar mama kijkt zo streng dat hij liever iets anders vraagt: “Eh, wanneer is het eigenlijk Liefste-Mamadag?”

“Komende zondag,” zegt mama Konijn en ze ruimt de tafel af.





Kleine Mia roept: “Een pop!”
“Onzin!” snuift Pim. “Liever een piratenschip.”
“Echt niet!” roept Lotte. “Een mooie knuffeldoek!”
“Of iets lekkers,” stelt Max voor.
“Nee!” roept Paultje. “Waarom geven we
haar niet wat ze het allerliefste wil? Vijf brave
konijnenkinderen!”

Na het eten rennen de konijnenkinderen naar buiten om te spelen.
Paultje sjokt in gedachten verzonken achter hen aan.
“Weten jullie wat mama voor Liefste-Mamadag wil hebben?”
vraagt hij zijn broertjes en zusjes.

