

Vik is een aardige jongen.  
Totdat papa per ongeluk  
een druppeltje water op zijn hand morst.  
Dan wordt Vik vervelend.  
"Jij bent een stomme koelkast!"  
schreeuwt hij tegen papa.  
Plots verandert papa in een koelkast.  
Gaat dat nog goed komen?



Een Vier Windstreken Prentenboek

MAKI

VIK IS VERVELEND

De Vier Windstreken



# VIK

## IS VERVELEND

door MAKI



De Vier Windstreken

ISBN 978 90 5116 331 5



9 789051 163315



Mede mogelijk gemaakt door  
**FEZ EN KIKI**



Op [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com) kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.  
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2013 De Vier Windstreken, Rijswijk  
Tekst en illustraties van MAKI  
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België  
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 331 5

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door  
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder  
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



# WIK

IS VERVELEND

door MAKI



De Vier Windstreken

Vik is een aardige jongen.  
Hij kookt samen met papa.



Hij helpt mama met schoonmaken.  
Soms.





Als hij vrolijk is krijgt zijn zusje Lola zomaar een knuffel.



En de hond een stuk worst.

Of iets anders...



Vik maakt zijn vriendjes aan  
het lachen door te doen alsof  
hij struikelt.



Voor de juf op school  
doet hij extra goed zijn best.



Wat een lief ventje is het toch...

Maar op een dag verandert er iets.

Vik geeft de bloemetjes water met papa.

Dan morst papa een druppel water  
op de hand van Vik. Per ongeluk.



Vik krijgt opeens een heel rood hoofd.  
Hij begint te schreeuwen.

**PAPA, JE HEBT ME  
NATGEMAAKT!  
JIJ BENT EEN  
STOMME  
KOELKAST!**

