



Haas kan na een ongeluk niet meer terug naar zijn kant van de snelweg. Hij heeft een manke poot en loopt niet meer zo snel. Mol bedenkt een oplossing: ze gaan een tunnel graven! Maar dat is nog niet zo gemakkelijk als het lijkt.



Een Vier Windstreken prentenboek



Hans de Beer

Haas en Mol zoeken een uitweg

De Vier Windstreken



Hans de Beer

Haas en Mol

zoeken een uitweg

De Vier Windstreken



2013

Hans de Beer

Haas en Mol

zoeken een uitweg



Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2014 NordSüd Verlag AG, CH-8005 Zürich, Zwitserland
© 2014 De Vier Windstreken, Rijswijk
Tekst en illustraties van Hans de Beer
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Duitsland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 335 3

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.





Iedere dag gaat Haas wel een paar keer naar de snelweg om te kijken naar de overkant. Tot nog niet zo lang geleden woonde hij daar. Maar Haas was zo nieuwsgierig naar deze kant, dat hij op een dag besloot over te steken.

Toen is het ongeluk gebeurd. Sindsdien heeft hij een zere poot en noemen ze hem Manke Haas. Haas durft én kan niet meer terug naar huis. Verdrietig schuifelt hij het bos weer in.





Boem! Haas is ergens over gestruikeld.

“Drie poten en dan blijft hij nog niet staan!” spotten de broertjes Bever. De dieren van deze kant zijn helemaal niet vriendelijk. Ze pesten Haas om zijn manke poot. Vos pakt stiekem zijn stok weg, ook dat nog.

“Mijn stok, waar is mijn stok, ik kan niet zonder stok!” jammert Haas.

“Jongens, hij kan niet zonder stok! Vlug, een stok!” roept Das.

En allemaal gooien ze takken naar Haas. Lachend verdwijnen ze in het dichte bos en Haas blijft helemaal alleen achter.





“Niet in de put zitten, hoor, ventje!” hoort Haas ineens vlak achter hem. Uit een grote molshoop piept Mol tevoorschijn. “Mij hebben ze ook altijd gepest om mijn slechte ogen,” lacht hij, “maar op een gegeven moment gaat de lol er vanzelf af en is het over. Schele Mol helpt je wel! Eerst maar eens een echt goede stok voor je vinden.”

Na een tijdje komt Mol tevoorschijn met een vreemd soort tak. “Daar maken we een echte kruk van,” zegt hij. “Jij loopt straks weer als een kievit!”

