



Als jij slaapt, sta ik pas op.
Zie je die pluimpjes op mijn kop?

De speelse versjes vertellen over de kenmerken van elk dier – van aap tot zebra – en sporen de kinderen aan hun naam te raden. De bontgekleurde illustraties van Marcus Pfister tonen de dieren op hun allermooist.

Alle dieren en hun beginletter staan ook op de poster achter in het boek.
Zo wordt het pas écht leuk om het alfabet en de diernamen te leren!



Een Vier Windstreken Prentenboek



Marcus Pfister

BONTE BEESTEN A·B·C

De Vier Windstreken



Marcus Pfister



BONTE BEESTEN A·B·C



De Vier Windstreken

Marcus Pfister

**BONTE
BEESTEN
A·B·C**



Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Maria van Donkelaar
Oorspronkelijke titel: *Mein kunterbuntes Tier-ABC*
© 2013 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2013 NordSüd Verlag AG, CH-8005 Zürich, Zwitserland
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België
NUR 272 / ISBN 978 90 5116 336 0

Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Aa



In bomen klim ik met gemak,
dan slinger ik van tak naar tak.

Ik ben een aap.

Bb



Mijn dikke vacht is bruin en zacht
en honing lust ik dag en nacht.

Ik ben een beer.

Cc



Ik ben niet geschminkt, hoor, die kleuren zijn echt!
Een knotsgekke naam heb ik, eerlijk gezegd.

Ik ben een clownvis.

Dd



Ik zwem heel graag met boten mee,
ik spring uit het water en duik weer in zee.

Ik ben een dolfijn.

Ee



'k Heb overal stekels, maar niet op mijn kop,
en als er gevaar dreigt, dan rol ik me op.

Ik ben een egel.

Ff



Vaak sta ik in 't water op één dunne poot.
Mijn veren zijn roze en soms bijna rood.

Ik ben een flamingo.