

Mols hoop

Helen van Vliet
Kristina Van Remoortel

Van Vliet - Van Remoortel

Mols hoop

De Vier Windstreken

Hond mist Boer.
Als hij alleen is, jankt hij stilletjes.
Hond kijkt en luistert naar de
andere dieren op de boerderij.
Missen zij Boer ook?



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 353 7



9 789051 163537



De Vier Windstreken

Tekst van Kristina Van Remoortel
met illustraties van Helen van Vliet

Mols hoop



De Vier Windstreken



Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2014 De Vier Windstreken, Rijswijk
Illustraties van Helen van Vliet
Tekst van Kristina Van Remoortel
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 353 7

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.





Hond vangt de geuren van de wind.

Klaverbloemen in de wei.

Zwaluwen in de lucht.

Witte onderbroeken aan de waslijn. De wind speelt ermee.

Op en neer.

Helemaal links hangt de schort van Boerin. Daarnaast de broekjes van de kinderen.

Waar zijn de kleren van Boer?

Hond legt zijn kop neer en trekt zijn wenkbrauwen op.

Boer is er niet. Al een hele tijd niet. De wind draagt geen geur van hem.

Hoe hoog Hond zijn snuit ook in de wolken steekt, hij ruikt Boer niet.

Niet meer.



Haan kraait bezorgd in het kippenhok.
Hond schrikt op. Ongerust steekt hij
zijn kop naar binnen.

Haan ijsbeert. Heen en weer. Zijn trotse kam is bloedrood.
“Wat moet ik Boerin zeggen? Al meer dan een week geen eieren!”

Kip piekert haar pluimen glad.
“Kom toch bij ons op stok,” zegt Haan. “Kakelen met de anderen.”
Kip kijkt weg. Het is stil.
“Het zal je goed doen,” probeert Haan.

Sinds Boer weg is, legt Kip geen eieren meer. Hond weet waarom.



Big vliegt de modder in. Zijn staartje krult van plezier.
“Nog een keer!”

Met een grote boog zwaait Beer hem omhoog.
Hond kijkt toe. Waarom maken ze zoveel pret?