

Wat gebeurt er als je een boek meer dan een keer
leest? Precies! Je vindt elke keer weer iets nieuws.

Zo ontdekt Evi de magie van boeken: in elk
verhaal zitten nog meer verhalen en in elk boek
kun je telkens weer een nieuw boek ontdekken.

Over wat je maar wilt...



Een Vier Windstreken Prentenboek



Ingpen - Westerlund

Wat je maar wilt...

De Vier Windstreken



Wat je maar wilt...

Robert Ingpen
Kate Westerlund



De Vier Windstreken

Lees aandachtig en...

Doe dan je ogen dicht

Laat de beelden terugkomen

Koester de woorden

Voel de kleuren

Hoor de geluiden

Ruik het papier

Beleef het verhaal

Geniet

Wat je maar wilt...

Tekst van Kate Westerlund
met illustraties van Robert Ingpen



De Vier Windstreken



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Ineke Ris

Oorspronkelijke titel: *If you wish*

© 2014 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2009 Illustraties: Robert Ingpen

© 2009 Tekst: Kate Westerlund

Een minedition boek

Rechten voor de Nederlandse uitgave via "minedition rights & licensing ag", Zürich, Zwitserland

Coproductie met Michael Neugebauer Publishing Ltd., Hong Kong

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China

NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 360 5

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Evi verveelt zich.

“Lees een boek,” zegt een stem.

“Wie zei dat?” vraagt Evi.

“Ik natuurlijk.”

“Maar ik zie niemand,” zegt Evi.

“Waar is je fantasie?” zegt de stem. “En waarom ga je niet lezen?”

“Ik heb al mijn boeken al uit.”

“Je kunt een boek meer dan een keer lezen. Dan ontdek je ook het boek in het boek,” zegt de stem.

“Het wat?”

“Er is altijd nog een verhaal. Wanneer je een boek nog een keer leest en zelfs wanneer je aan dat boek denkt, gaat je fantasie werken. En dan bedenk je een nieuw verhaal. Wat je maar wilt... Dus een soort boek in een boek.”

“Maar...” begint Evi.

“Zo te horen heb je hulp nodig,” zegt de stem. “Ik zie je in het park, aan de rand van het bos. Breng wel je fantasie mee. Anders zie je me daar net zo min als hier.”

Evi piekert zich suf. Hoe zou iemand met zo’n stem eruitzien?

Als een boskabouter misschien? Ze begint te lachen.





“Je ziet er precies zo uit als ik dacht,” zegt Evi.

“Natuurlijk,” zegt de boskabouter. “Fabio ziet er altijd uit zoals jij je voorstelt.”

“Hoe zit dat met dat boek in een boek?” vraagt Evi.

“Wil je op reis? Dan moet je iets verzinnen!” antwoordt Fabio.



Opeens staat er een draaimolen in het bos.
Fabio lacht. “Een draaimolen-reis! Je hebt
echt je fantasie meegebracht!”

“Misschien moet je eerst een beetje oefenen met fantaseren,” zegt Fabio.

De draaimolen begint te draaien.
De muziek gaat sneller en sneller
en de draaimolen ook.
Zo snel, dat alles vaag wordt.
Dan staat hij stil.

