

Waarom zou ik vrienden willen? denkt Beer.
Ik kan elke dag mijn mooie hoed opzetten,
ik kan doen wat ik wil.
Toch is hij wel een beetje eenzaam.
Op een dag bouwt een specht een nest in zijn
hoed. Vanaf die dag is Beer niet meer alleen.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 361 2



9 789051 163612

Ayano Imai

De wonderlijke hoed van Beer

De Vier Windstreken



Ayano Imai

De wonderlijke hoed van Beer



De Vier Windstreken



Ayano Imai

De wonderlijke hoed van Beer



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Joukje Akveld

Oorspronkelijke titel: *While he was sleeping*

© 2014 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2013 Tekst en illustraties: Ayano Imai

Een mineditie boek

Rechten voor de Nederlandse uitgave via "mineditie rights & licensing ag", Zürich, Zwitserland

Coproductie met Michael Neugebauer Publishing Ltd., Hong Kong

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China

NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 361 2

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Beer woont in z'n eentje. De mensen zijn bang voor hem en blijven liever uit zijn buurt.

Vrienden heeft hij niet en die wil hij ook niet. Wat hij wel heeft is een mooie hoed, die hij opzet als hij gaat wandelen. "Niemand bemoeit zich met mij en dat is prima," zegt Beer tegen zichzelf. Maar stiekem is hij wel een beetje eenzaam.



Op een dag, als Beer een dutje doet, landt er een specht op zijn hoed. Met zijn snavel begint hij een gat te hakken. Wat een goede hoed voor een nest, denkt de specht.



Als Beer wakker wordt en ziet wat de specht heeft gedaan, schrikt hij zich een hoedje. Hij wil niemand in zijn buurt! Maar Beer heeft niets te willen. De specht vertelt zijn vrienden over zijn fijne, nieuwe huis en nodigt iedereen uit erbij te komen. Met zijn snavel hakt hij alvast meer gaten in de hoed. "Hou op!" roept Beer.

