

Vijf spannende avonturen met Regenboog,
de mooiste vis van de zee, in één bundel:

De mooiste vis van de zee helpt een ander

De mooiste vis van de zee sluit vrede

De mooiste vis van de zee is gelukkig niet bang meer

De mooiste vis van de zee komt veilig thuis

De mooiste vis van de zee zoekt zijn glinsterschub



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 376 6



9 789051 163766

Marcus Pfister



De mooiste vis van de zee

Vijf avonturen met Regenboog

De Vier Windstreken

Pfister Verhalen van De mooiste vis van de zee



De Vier Windstreken





Marcus Pfister

De mooiste vis van de zee

Vijf avonturen met Regenboog



De Vier Windstreken



Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Nannie Kuiper
Oorspronkelijke titel: *Der Regenbogenfisch und seine Abenteuer*
© 2014 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2014 NordSüd Verlag AG, CH-8005 Zürich, Zwitserland
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Duitsland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 376 6

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

**De mooiste vis van de zee
helpt een ander**

Bladzijde 11



**De mooiste vis van de zee
sluit vrede**

Bladzijde 37



**De mooiste vis van de zee
is gelukkig niet bang meer**

Bladzijde 63



**De mooiste vis van de zee
komt veilig thuis**

Bladzijde 89

**De mooiste vis van de zee
zoekt zijn glinsterschub**

Bladzijde 115



De mooiste vis van de zee

helpt een ander



Vroeger was Regenboog de enige vis die prachtige schitterschubben had. De anderen vonden hem allemaal de mooiste vis van de zee. Maar ook de minst aardige, omdat hij geen schubje weggaf. Niemand wilde met hem spelen. Hij voelde zich verschrikkelijk alleen. Daarom besloot hij de andere vissen toch blij te maken. Hij gaf ze allemaal één schitterschubje. En ja hoor, sinds die tijd zijn Regenboog en zijn vriendjes onafscheidelijk.





Op een dag duikt er een kleine vis op die ze niet kennen.
“Waar kom je vandaan?” vragen een paar vissen.
“Wat kom je hier doen?” willen de anderen weten.
Ze kijken hem allemaal aan. De kleine vis wordt er verlegen van. Hij zegt zachtjes: “Ik ben verdwaald. Ik weet niet meer waar mijn vriendjes zijn. Mag ik bij jullie blijven? Ik voel me zo alleen in deze grote diepe zee.”

Sommige vissen hebben niet eens naar de kleine vis geluisterd. Ze zwemmen alweer een andere kant op. Maar Regenboog vindt het zelig. Hij weet wat alleen zijn betekent. Net als hij iets aardigs tegen de kleine vis wil zeggen, komt Stekel naar voren. Hij zegt: "Wij kunnen je hier niet gebruiken. Blijf maar aan de rand van het rif. We willen geen last van je hebben!"



Regenboog begrijpt niet waarom de kleine vis wordt weggestuurd. Maar hij durft niks tegen Stekel te zeggen. Stel je voor dat ze ruzie krijgen en dat Regenboog daardoor al zijn vrienden kwijtraakt. Hij zwemt stilletjes weg. Maar schaamt zich wel een beetje.



De kleine vis blijft verdrietig achter. Bij het rif vindt hij het wel veiliger dan midden in de diepe zee, maar hij voelt zich verschrikkelijk alleen. Ik kan het toch ook niet helpen dat ik verdwaald ben, denkt hij treurig.





Regenboog blijft maar aan de kleine vis denken. Wat zal hij zich eenzaam voelen bij het rif. Geen vriendjes om mee te spelen. Niemand die naar hem omkijkt. Regenboog weet nog precies hoe dat is. Maar hij durft er met niemand over te praten. En de anderen doen net of er niks gebeurd is. Ze maken de hele dag veel plezier met elkaar.