

De zevenslapers bereiden zich voor op hun winterslaap. Alleen Kleine Zevenslaper kan niet slapen. Alle dieren proberen hem te helpen: de vos, de nachtegaal, de slak, de uil, de vleermuis, de beer... Ze vallen een voor een in slaap, maar Kleine Zevenslaper is nog klaarwakker.

Een vertederend prentenboek voor iedereen die niet kan slapen!



Een Vier Windstreken Prentenboek



SCHOENE - BOHLMANN

Kleine Zevenslaper kan niet slapen

DE VIER WINDSTREKEN



Kleine Zevenslaper kan niet slapen



KERSTIN SCHOENE

SABINE BOHLMANN

Voor Pauline en Jakob

KERSTIN SCHOENE SABINE BOHLMANN

Kleine Zevenslaper kan niet slapen



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Merel de Vink
Oorspronkelijke titel *Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte*
© 2015 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2015 Thienemann, in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, Stuttgart, Duitsland
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Duitsland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 401 5

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Vier Windstreken

Het is herfst, tijd voor de winterslaap.

“Moet ik zeven maanden slapen? Zeven maanden?” roept Kleine Zevenslaper verschrikt uit.

“Ja, schatje,” zegt mama Zevenslaper, “wij zevenslapers slapen heel veel. Wij kunnen het langst slapen van alle dieren op de hele wereld, en daar zijn we trots op. Een zevenslaper die niet kan slapen, is geen echte zevenslaper!”

“Maar ik ben helemaal niet moe,” zegt Kleine Zevenslaper, en hij spert zijn ogen wagenwijd open.

“Zie je wel?”



Mama Zevenslaper glimlacht.

“Het is echt niet moeilijk om in slaap te vallen. Je doet gewoon je ogen dicht en denkt alleen maar aan leuke dingen. Dan zul je eens zien hoe makkelijk het gaat.”





Kleine Zevenslaper gaat eerst op zijn linkerzij



**Hij draait zich om en om en om en weer om...
Hij gaapt met zijn bekje wijd open. Maar het lukt niet.
Hij valt nog steeds niet in slaap.**

en dan op zijn rechterzij liggen.



**De stem van mama klinkt in zijn hoofd: een zevenslaper
die niet kan slapen, is geen echte zevenslaper!
Hij zucht.**





“Wat is er aan de hand?” vraagt Vos.
“Ik kan niet slapen,” klaagt Kleine Zevenslaper.
“Maar jij bent toch een zevenslaper?”
Kleine Zevenslaper knikt. “Maar ik ben helemaal niet moe.”
“Dan moet je schaapjes tellen,” stelt Vos voor. “Als ik
schaapjes tel word ik eerst heel hongerig en dan heel moe.
Ik zal het je laten zien.”



En ze gaan tellen. Eén schaapje springt over het hek, twee schaapjes springen over het hek, drie...



Samen tellen ze tweeëntwintig schaapjes die over het hek springen.
Vos wordt er moe van, zo moe... dat hij in slaap valt.
Maar Kleine Zevenslaper is nog steeds wakker!