



AVI
M4

Hoera, ik kan lezen!

Om zelf te lezen • Om voor te lezen
Met veel tekeningen • Met letters die prettig lezen
ook als je dyslexie hebt

Smoezels zijn heel sterk.
Ze kunnen een koelkast dragen.
En dan nog twee banden!
Maar wie lukt het de huisdraak op te tillen?
Zelfs een Smoezel kan dat niet alleen.



LEESNIVEAU

	M	E	M	E	M	E	M	E
AVI	S	3	4	5	6	7	P	
CLIB	S	3	4	5	6	7	8	P

Verschillen

Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep

ISBN 978 90 5116 405 3



9 789051 164053



Erhard Dietl

De Smoezels zijn samen sterk

De Vier Windstreken

Erhard Dietl

De Smoezels zijn samen sterk



De Vier Windstreken



AVI
M4



Met dank aan IWAL Instituten voor Dyslexie voor het beschikbaar stellen van het lettertype dat wordt gebruikt in de serie "Hoera, ik kan lezen!". Dit lettertype is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen.



Hoera, ik kan lezen!

Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Monique Berdes
Oorspronkelijke titel: *Die stärksten Olchis der Welt*
© 2015 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2010 Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Hamburg, Duitsland
Tekst en illustraties van Erhard Dietl
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
AVI M4 / NUR 287 / ISBN 978 90 5116 405 3

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Erhard Dietl

De Smoezels zijn samen sterk



De Vier Windstreken

Echt een dag voor de Smoezels

De Smoezels zijn blij.

De grond is nat.

Het is lekker vies buiten.

Hier en daar kruipt een worm.



Er zitten kikkers op de kisten.
Ze kwaken.



De draak Vuurkontje ligt naast het hol.
Hij slaapt.
Mama Smoezel roert in een pot.
Ze maakt soep van modder.
Dat vinden de Smoezels lekker.
Zij houden van alles wat vies is.

Oma Smoezel legt de kleine Smoezel in zijn kar.
Ze wil dat hij gaat slapen.
Dan heeft zij een beetje rust.



Opa Smoezel helpt haar.
Hij zingt een lied:

‘Slaap Smoezel slaap.
Daar buiten loopt een schaap.
Een schaap dat stinkt naar rotte vis,
naar hondenpoep en kattenpis.
Slaap Smoezel slaap...’



Broer en zus Smoezel spelen met hun dieren.
Zij willen hun een kunstje leren.
De muizen moeten over een koord lopen.

De kikkers moeten in een blik springen.
En de spinnen moeten op een poot staan.
Maar daar hebben zij geen zin in.

