

Muk krijgt op zijn vierde verjaardag een steen. Maar hoe wordt zijn steen een ster? En hoe vaak moet hij het proberen voordat hij mag opgeven?



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 446 6



Harmen van Straaten

Mark Haayema

Sterrenwachter

Van Straaten - Haayema

Sterrenwachter

De Vier Windstreken



De Vier Windstreken



*Als het bijna avond is
en de zon is uitgeschenen,
als het buiten pikkedonker wordt
en de lichtjes zijn verdwenen,
dan staan er ergens heel ver weg,
voorbij de dwergplaneten,
eigenaardige wezentjes op
die sterrenwachters heten.*



Harmen van Straaten

Mark Haayema

Sterrenwachter



Tg. Winterberg speelt in het seizoen 2015-2016 de poppenvoorstelling 'Sterrenwachter' 2+ door heel Nederland.



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2015 De Vier Windstreken, Rijswijk
Illustraties van Harmen van Straaten
Tekst van Mark Haayema
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 446 6

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Plop... plop... plop...

Een voor een ploppen er parapluutjes uit de grond.

Het is tijd om wakker te worden voor de sterrenwachters,
want er is een hoop werk te doen.

Elke sterrenwachter heeft een karretje met daarin een grijze steen.

Midden in de nacht trekken ze die naar een speciale plek,
waar hun steen een ster zal worden.



Muk is als eerste wakker, want het is zijn verjaarnacht!

“Hieperdepiep... hoepla!” roepen alle sterrenwachters in koor.
De vader van Muk heeft een grote doos in zijn handen,
met een strik eromheen.



Muk danst van plezier, want hij weet wat erin zit: een sterrenwachter die vier jaar wordt, krijgt zijn eigen steen.
Als Muk de doos opent, ziet hij de mooiste steen die hij ooit heeft gezien.
Morgen is zijn grote nacht. Dan moet zijn steen als een ster aan de hemel stralen. Maar nu mag hij eerst een keer met zijn vader mee.



Heel aandachtig kijkt Muk naar wat zijn vader doet. Die heeft het al duizenden keren gedaan. Zodra hij de steen uit het karretje heeft gerold, begint deze te gloeien. Dan zweeft de steen langzaam omhoog tot hij een klein fonkelend stipje aan de donkere hemel is geworden. Een ster!



De hele nacht staart Muk met open mond naar de sterrenhemel.

Dan wordt het weer dag en is het tijd om te gaan slapen. Alle sterrenwachters duiken hun holletje in.