



AVI  
M5

# Hoera, ik kan lezen!

Om zelf te lezen • Om voor te lezen  
Met veel tekeningen • Met letters die prettig lezen  
ook als je dyslexie hebt

Luna gaat samen met haar kat Balt voor het eerst naar de heksenschool. In de les van de strenge juf Aneta moet ze iemand in een kikker veranderen. Maar dat kan Luna al lang! Ze wil graag iets nieuws leren.

Gelukkig staat er in het grote boek ook een spreuk over een strontvlieg. Luna probeert deze meteen uit op juf Aneta. Ze is alleen even vergeten dat kikkers dol zijn op strontvliegen...

LEESNIVEAU

	M	E	M	E	M	E	M	E
AVI	S	3	4	5	6	7	P	
CLIB	S	3	4	5	6	7	8	P

School, heksen, vriendschap

Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep

ISBN 978 90 5116 465 7



9 789051 164657



Berndes - Van Rijn

Luna gaat naar de heksenschool

De Vier Windstreken

Monique Berndes

Melchior van Rijn

# LUNA GAAT NAAR DE HEKSENSCHOOL



De Vier Windstreken



AVI  
M5





Met dank aan IWAL Instituten voor Dyslexie voor het beschikbaar stellen van het lettertype dat wordt gebruikt in de serie "Hoera, ik kan lezen!". Dit lettertype is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen.



**Hoera, ik kan lezen!**

Op [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com) kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2016 De Vier Windstreken, Rijswijk  
Tekst van Monique Berndes  
Illustraties van Melchior van Rijn  
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China  
AVI / NUR / ISBN 978 90 5116 465 7

Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Tekst van Monique Berndes  
met illustraties van Melchior van Rijn

# LUNA GAAT NAAR DE HEKSENSCHOOL



De Vier Windstreken

Luna gaat vandaag voor het eerst naar de heksenschool. Ze staat samen met Balt voor de poort van een groot gebouw.

*Manestraal, de school voor jonge heksen, staat er op een bord aan de muur.*

‘Daar zijn we dan, Balt,’ zegt Luna. ‘Eindelijk op de heksenschool.’

De dikke kat knikt tevreden. Papa en mama halen Luna’s koffers uit de auto. Nu ze naar de heksenschool gaat moet ze er ook blijven slapen. Alleen in het weekend en tijdens de vakanties komt ze nog thuis.



Luna zucht diep. Ze vindt het eigenlijk wel een beetje eng. Een nieuwe school, de hele week weg van huis, allemaal kinderen die ze niet kent...

Maar gelukkig mag Balt mee. Alle heksen nemen hun kat mee naar school. Er lopen er verschillende op het schoolplein. Zwarte katten, grijze katten, rode katten, gestreepte katten...

Mama legt haar hand op Luna's schouder. 'Hier heb ik alles geleerd wat ik nu kan,' zegt ze trots. 'Een betere heksenschool is er niet. Ben je er klaar voor?'

'Natuurlijk,' antwoordt Luna stoer. 'Ik heb hier al zo lang op gewacht.'

Ze wil niet aan mama laten zien dat ze het eng vindt. Een heks hoort niet bang te zijn, voor niks en niemand niet!



**Manestraal**  
DE SCHOOL VOOR  
JONGE HEKSEN

Papa houdt de poort voor Luna en mama open. 'Gaan jullie maar vast naar binnen. Ik kom zo met de koffers.' Balt loopt als eerste het schoolplein op. Onmiddellijk komen er een paar nieuwsgierige katten op hem af. Ze bekijken hem van kop tot staart.

Een meisje met donkerbruin haar kijkt naar Luna. 'Jij bent Luna, toch?' vraagt ze.

Luna knikt.

Het meisje geeft haar een hand. 'Ik ben Emmy. Jij slaapt bij mij op de kamer. Zal ik je laten zien waar het is?'

Luna heeft nog geen antwoord gegeven, maar Emmy trekt haar al aan haar arm mee over het schoolplein. Luna kijkt angstig naar mama, ze wil haar niet kwijtraken.

Maar mama lacht. 'Ik vind je wel terug.'



Emmy trekt Luna de ruime hal van het gebouw in. 'Het is hier heel leuk, hoor. Je zult vast geen heimwee krijgen. Dat heb ik ook niet en ik ben hier al drie maanden.' Luna kijkt naar de foto's aan de muur. Het zijn foto's van bekende heksen en tovenaars. 'We moeten wel heel wat verdiepingen naar boven, hoor,' zegt Emmy. Ze drukt op het knopje van de lift. 'Dat geeft niks,' zegt Luna, terwijl ze zoekend om zich heen kijkt. 'Waar is Balt eigenlijk?' 'Wie is dat?' vraagt Emmy. 'Mijn kat,' antwoordt Luna. 'Hij is dik en zwart.'

