

Kleine uil is ontroostbaar: haar mooie rode boem is weg!

En ze wil de boem heel graag terug,
want alleen een boem zegt zo mooi BOEM!

Een herkenbaar verhaal voor jonge kinderen die dingen
soms nog niet zo goed kunnen benoemen.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 555 5



9 789051 165555

Goossens • Friester

Kleine uil en de boem

De Vier Windstreken



Kleine uil

en de boem

Philippe Goossens • Paul Friester



De Vier Windstreken

Eerder verschenen over de kleine uil:
Waarom huil je, kleine uil?

Tekst van Paul Friester
met illustraties van Philippe Goossens

Kleine uil

en de
boem



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van M.E. Ander

Oorspronkelijke titel: *Heule Eule – Ich will mein BUMM!*

© 2016 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2016 NordSüd Verlag, CH-8005 Zürich, Zwitserland

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Duitsland

NUR 272, 273 / ISBN 978 90 5116 555 5

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Vier Windstreken

Op een dag kijkt de kleine uil naar de wolken
terwijl ze op haar moeder wacht.



Ze ziet een prachtige boem voorbij zweven.
Maar plotseling is hij weg!



De kleine uil kijkt verbaasd om zich heen.
Waar is hij gebleven?
Dan begint het uilenkind te huilen, heel hard.

“U-HUU-HUUU-HUUUU!”





“Hij is weg,” snift het uiltje.

“U-HUU-HUUU!”

De egel steekt zijn neus onder de struiken vandaan
en vraagt geschrokken: “Wat is er aan de hand?”



“Hoe? Wat? Wie is weg?” vraagt de eekhoorn verward.

“De boem!” snikt de kleine uil.

“U-HU-HUU!”

“Wat is een boem?” wil de eekhoorn weten.