



In de stal van een herberg in Bethlehem wonen een ezel en een os. Ze kunnen niet goed met elkaar overweg. De os is onaardig. Het is geen prettig leventje voor de ezel.

De geboorte van het kindje Jezus verandert alles. De os houdt opeens rekening met zijn omgeving en deelt zelfs het hooi met de ezel. Als de ezel Maria en Jezus naar Egypte mag dragen, mist de os zijn nieuwe vriend heel erg.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 562 3



9 789051 165623

Loek Koopmans – Günter Spang

De ezel en de os

De Vier Windstreken

Koopmans – Spang

De ezel en de os

De Vier Windstreken





De ezel en de os

Een kerstverhaal van Günter Spang
met illustraties van Loek Koopmans



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2016 De Vier Windstreken, Rijswijk
Illustraties van Loek Koopmans
Tekst van Günter Spang
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland
NUR 227, 273 / ISBN 978 90 5116 562 3

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

In de stal van een herberg in Bethlehem woonden een ezel en een os.

Helaas was het geen prettige stal. Het dak was kapot en de os was een onaardig beest. Als de ezel zich aan hem wilde warmen, gaf de os hem een stoot met zijn hoorns. Ook at de os zoveel hooi, dat er voor de ezel bijna nooit genoeg overbleef.

De os werd dikker en dikker en de ezel werd dunner en dunner. Maar als de herbergier naar de markt wilde rijden, was het toch de ezel die de zwaarbeladen kar moest trekken. De os deed altijd zo wild dat het niemand lukte om hem voor de kar te spannen. Het was geen gemakkelijk leven voor de ezel. Hij was dan ook vaak verdrietig.





Zo ook deze nacht. Maar toen zag hij opeens boven het kapotte dak van de stal een grote, stralende ster. De ster verlichtte de hele stal.

Het leek wel of de ezel werd betoverd, want zijn verdriet verdween als sneeuw voor de zon.

Toen de timmerman Jozef en zijn vrouw Maria de stal binnenstapten, balkte de ezel luid: "IA! IA! IA!"
Hij voelde zich heel blij, al wist hij niet waarom.



Maria moest lachen. Jozef kriebelde de ezel achter zijn oren. Dat vond de ezel heerlijk! Voor het eerst deed iemand lief tegen hem.

