

Opa Smoezel heeft zin om eens uitgebreid te koken voor de Smoezelkinderen. Hij maakt het gerecht dat hij bereidde voor de kookwedstrijd waaraan hij jaren geleden meedeed. Zijn tegenstandster gaf de kikkerjury spaghetti met basilicumsaus. Bah! Opa Smoezel maakte schoenveterspaghetti met groene schimmelzwamsaus. Wie zou er gewonnen hebben?

**Met achterin
smoezelige recepten
voor keukenprinsen
en -prinsessen!**



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 653 8



9 789051 166538



Dietl · Iland-Olschewski · Stickel

Maak spaghetti met de Smoezels

De Vier Windstreken



Maak spaghetti met de Smoezels

Erhard Dietl
Barbara Iland-Olschewski
Stephanie Stickel



**Met
2 recepten
achterin**

De Vier Windstreken

Smoezels wassen zich nooit en ook tandenpoetsen doen ze niet.



Alles wat jij lekker vindt, vindt een Smoezel vies.



Van lekkere luchtjes worden ze misselijk.



Ze dansen graag in modderplassen.



Dit is een Smoezel

Ze eten smoezelsoep met visgraten of schoenzoolschnitzel met schetentaart.



Hoe smoezeliger iets ruikt, hoe lekkerder een Smoezel het vindt.



Ze zijn gek op afval, vooral als het stinkt en beschimmeld is.



Smoezels zijn zo sterk dat ze een autoband wel 19 meter ver kunnen gooien.



Vuurkontje is de huisdraak van de Smoezels. Hij vliegt ze overal naartoe.



Vliegen vallen flauw als ze de adem van een Smoezel ruiken.



Smoezels gaan slapen als ze daar zin in hebben. Soms 's nachts, soms overdag.

Met hun drie hoortjes horen ze hoe mieren en kikkers scheten laten.

Smoezelhaar is zo dik dat je het niet met een schaar kunt knippen.

Hun grote knobbelneus wordt vrolijk van alles wat vreselijk stinkt.

Een Smoezel eet alles met zijn sterke tanden: glas, ijzer, hout en steen.

Smoezelspierballen zijn zo hard als staal.

Een smoezelbuik kan alles verdragen. Smoezels hebben nooit buikpijn.

Smoezels stampen graag in de modder en het afval.



Tekst van Erhard Dietl en Barbara Iland-Olschewski
met illustraties van Erhard Dietl en Stephanie Stickel

Maak spaghetti met de Smoezels



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Hedi de Zanger
Oorspronkelijke titel: *Die Olchis – Olchi-Opa kocht Spaghetti*
© 2018 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2017 Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Hamburg, Duitsland
Tekst van Erhard Dietl en Barbara Iland-Olschewski
Omslag en illustraties van Erhard Dietl en Stephanie Stickel
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 653 8

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken



“Potverdriekikkerbillenscheet, wat heb ik vandaag zin om iets smoezeligs op tafel te zetten. Hebben jullie trek, lekkere stinkerlingen van me?”
“Wij hebben altijd honger, opa!” roept de Smoezeltweeling. “Maar we willen het alleen als het net zo smoezelig smaakt als bij mama.”

Opa Smoezel springt van de roestige kachel en zegt: “Natuurlijk! Lang geleden deed ik mee aan een kookwedstrijd. Heb ik dat wel eens verteld?”
De Smoezelkinderen schudden hun hoofd.





“Wat heb je toen gemaakt, opa?”

“Schoenveterspaghetti met groene schimmelzwamsaus,”
antwoordt opa Smoezel. “En dat ga ik nu ook voor jullie koken.”

“Smerig lekker!” roepen de Smoezelkinderen blij.

“De kookwedstrijd duurde de hele dag en op het laatst waren er nog
maar twee kandidaten over: Lena en ik,” zegt opa Smoezel.

“Wat kookte Lena?” vraagt het ene Smoezelkind.

“Spaghetti met basilicumsaus,” antwoordt opa Smoezel.

“Wat is dat, basilicum?” vraagt het andere Smoezelkind.

Opa Smoezel trekt een vies gezicht. “Dat is een walgelijk
vers kruidenplantje met groene blaadjes.”





“We begonnen met de saus. Lena waste de basilicum en schudde het water van de blaadjes. De jurykikkers werden er helemaal nat van,” vertelt opa. “Slijmerig slijk en tenenkaas, schoon water?” roept de Smoezeltweeling ontzet. “Ja, het was afschuwelijk,” antwoordt opa Smoezel. “Daarna plukte Lena de blaadjes van het plantje.”

“En jij, opa?” vragen de Smoezelkinderen. “Nou, ik had een lekkere grote groene schimmelzwam gevonden,” zegt opa Smoezel. “Die besmeerde ik met modder om hem nog smoezeliger te maken. Daarna sloeg ik hem tot moes.”