

Van klein **TOT GROOTS**

Dit boek is onderdeel van de serie 'Van klein tot groots', waarmee kinderen én volwassenen de levensverhalen ontdekken van belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis. Elk deel laat zien hoe een klein meisje met een grote droom opgroeide tot een sterke vrouw met grootse ideeën.

Coco Chanel

(Saumur, 19 augustus 1883 -
Parijs, 10 januari 1971)

Coco Chanel was dé vrouw van de Franse mode. Als naaister bevrijdde ze vrouwen van hun korsetten, verkortte ze rokken en gaf ze aan veel kleding een mannelijke touch. Haar eenvoudige stijl, comfortabel en elegant, bracht een revolutie teweeg in de modewereld. Haar kleding staat daarom symbool voor de vrijheid van de moderne vrouw.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 654 5



9 789051 166545

Albero – Sánchez Vegara

Van klein **TOT GROOTS** *Coco Chanel*

De Vier Windstreken



Van klein **TOT GROOTS**

Coco Chanel



Ana Albero • Isabel Sánchez Vegara

De Vier Windstreken



Van klein **TOT GROOTS**
COCO CHANEL

Tekst van Isabel Sánchez Vegara
met illustraties van Ana Alberó



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van M.E. Ander

Oorspronkelijke titel: *Pequeña & Grande: Coco Chanel*

© 2018 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2014 Alba Editorial, s.l.u. Baixada de Sant Miquel, 1, 08002 Barcelona

© 2014 illustraties van Ana Alberó

© 2014 tekst van Isabel Sánchez Vegara

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Polen

NUR 212, 274 / ISBN 978 90 5116 654 5

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Dit is het verhaal van het Franse meisje Gabrielle.
Die haar naam later veranderde in Coco Chanel.
Toen ze klein was, woonde ze in een klooster.





De nonnen van het klooster vonden Gabrielle maar een raar meisje. Ze was anders dan de anderen en daar hielden de nonnen niet van.

a e i
o u



Als je anders bent dan de rest,
word je vanzelf onvervangbaar
Als je anders bent dan de rest,
word je vanzelf onvervangbaar

de kip





Maar Gabrielle had een talent. Terwijl de andere meisjes met hun poppen speelden, was zij bezig met naald en draad.