

Jeppie woont op een klein eiland. Er is genoeg te eten en hij hoeft zich niet te vervelen.

Toch voelt hij zich vaak zo alleen.

Wat zou hij graag een echte vriend willen hebben!

Als vogel Ko op het eiland landt, is Jeppie dan ook dolblij en de twee dieren worden beste vrienden.

Maar dan doet Jeppie iets waardoor alles anders wordt...



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 661 3



9 789051 166613

Jan Braamhorst

Jeppie krijgt een vriend

De Vier Windstreken



# Jeppie krijgt een vriend

Jan Braamhorst



De Vier Windstreken



Jan Braamhorst

# Jeppe krijgt een vriend



Op [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com) kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.  
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2018 De Vier Windstreken, Rijswijk  
Tekst en illustraties van Jan Braamhorst  
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland  
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 661 3

Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd en/of openbaar gemaakt  
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Midden in een heel grote zee ligt een heel klein eiland.  
Op dat eiland staat een houten huisje. En in dat huisje  
woont Jeppel!





Jeppe vangt vis met zijn bootje op zee en hij plukt groente uit zijn tuintje. Vaak gaat hij zwemmen of ligt hij op het strand. Daar bouwt hij prachtige zandkastelen. En heel soms speelt hij verstoppertje. Maar er is niemand die hem komt zoeken en er zit ook niemand verstopt.



Na een hele dag spelen, ligt Jeppe 's avonds in zijn hangmat.  
Hij schommelt en luistert, maar overal is het stil.  
Is daar iemand? Beweegt daar wat?

Maar nee, het is zijn bootje,  
dat wiebelt op de golven van de zee.  
Jeppe zucht en denkt: ik wou dat ik een vriendje had...





En dan, op een dag, zit er zomaar een vogel op het strand.  
Jeppe kan zijn ogen niet geloven. Hij rent ernaartoe.  
“Wat leuk dat je hier zit! Ik heet Jeppe! Wie ben jij?”  
“Mijn naam is Ko,” zegt de vogel zacht.

