



Mia mag een puppy uitzoeken! Ze noemt hem Sam en zorgt heel goed voor hem. Ze leest Sam voor, laat hem uit, geeft hem eten en drinken en dekt hem toe met een warm dekentje.

Dan bezoekt ze samen met haar moeder een dierenasiel, waar heel veel lieve honden wachten op een nieuw baasje. Maar sommige honden lijken een beetje verdrietig of eenzaam. En dus bedenkt Mia een mooi plan, zodat alle asioldieren kunnen genieten van verhalen en zachte dekentjes, net als Sam.

Een vertederend verhaal over een meisje met een groot hart voor dieren.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 734 4



9 789051 167344

Lisa Papp

Mia en de asielhond

De Vier Windstreken



Lisa Papp

Mia en de asielhond



De Vier Windstreken

Lisa Papp

Mia en de asielhond

Voor alle mensen in de wereld die zijn zoals Eva — jullie weten wie jullie zijn — bedankt.
Het werk dat jullie doen en de liefde die jullie delen maken de wereld een betere plek.
— L.P.



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Merel de Vink
Oorspronkelijke titel: *Madeline Finn and the Shelter Dog*
© 2019 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2019 Peachtree Publishers, Atlanta, Verenigde Staten
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 734 4

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken



's Ochtends...



's Avonds...



Zelfs als we samen op pad zijn.
En nu heeft ze eindelijk ja gezegd!

Ik vraag het elke dag aan mama.



“Hallo Mia,” zegt mevrouw Van Kessel als ze ons ziet.
“Je moeder vertelde me dat je een puppy van Bonnie mag komen uitzoeken!”
“Ja, eindelijk,” zeg ik. Maar eerst geef ik Bonnie een dikke knuffel. “Hoi Bonnie!”

Ik ben zo blij! Ik kan niet kiezen tussen al die schattige puppy's. “Ze zijn allemaal even lief,” zeg ik tegen mama.
“Waarom kijk je niet welke puppy jou kiest?” stelt mevrouw Van Kessel voor. Ik doe mijn ogen dicht en denk aan de naam die ik verzonnen heb voor mijn puppy.
“Sam,” fluister ik, en het kleinste hondje kruipt direct op mijn schoot! Woef, blaft hij zachtjes.
“Hé, het werkt echt!” roep ik enthousiast. “Heeft u zo voor Bonnie gekozen?”





“Nee, dat niet,” zegt mevrouw Van Kessel. “Er zijn een heleboel manieren om aan een hond te komen. Weet je wat een asiel is?”
Ik kijk vragend naar mama.

“Een asiel is een plek waar dieren wachten op een goed thuis,” zegt ze.

“Is het een soort hotel?” vraag ik.

“Daar lijkt het wel een beetje op,” zegt mevrouw Van Kessel.

“Maar deze dieren willen graag met iemand mee naar een echt huis om te wonen. Een huis voor altijd.”

“Hoeveel dieren zijn daar?” vraag ik. “Hebben ze ook slangen?”

“Het is geen dierentuin,” legt mevrouw Van Kessel uit. “Maar er zijn een heleboel honden en katten. Ik werk als vrijwilliger bij het asiel. Bonnie gaat ook vaak mee. Wil je ook een keertje komen kijken?”

“Mag dat, mama?” vraag ik.

“Dat zouden we heel leuk vinden,” zegt mama.

