

Als Tom met zijn oma naar het museum gaat, glijt hij een zijkamertje in en komt in een heel bijzondere tentoonstelling terecht...

Geïnspireerd door beroemde kunstenaars creëerde Ruth Brown op speelse en humoristische wijze haar eigen meesterwerken. In een prentenboek waarin katten de hoofdrol spelen, worden kinderen – en volwassenen – meegevoerd in de betoverende wereld van de kunst.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 755 9



9 789051 167559



Ruth Brown

KUNST MET KATTEN

De Vier Windstreken



KUNST MET KATTEN



Ruth Brown

Voor Tom,

die met zijn oma naar het museum ging,  
een zijkamertje in glipte en in een heel  
bijzondere tentoonstelling terechtkwam...



“Wow!” zegt Tom. Zijn stem echoot door de lege ruimte als hij hardop leest wat op het bordje naast het schilderij staat.

“JACKSON

(Amerikaanse draadhaar)

Avontuurlijk en nieuwsgierig...

maar kliederig.

Maakt vaak een zootje van

zijn etensbak en kattenbak

en morst van alles op de vloer.”

JACKSON  
(Amerikaanse draadhaar)  
Avontuurlijk en nieuwsgierig...  
maar kliederig.  
Maakt vaak een zootje van  
zijn etensbak en kattenbak  
en morst van alles op de vloer.



Tom vraagt zich af waar Jackson naartoe gaat...

Hij leest het volgende bordje.

“GUSTAV

(Kruising exoot/Pers)

Toen zijn huis werd vernield,  
was zijn luxeleventje voorbij.  
Ondanks zijn hooghartigheid  
is hij vriendelijk en sociaal.”

Tom kijkt omlaag.

Aan zijn voeten zit Jackson.

“Hallo,” zegt Tom verrast.

“Ga je me voorstellen aan  
je vrienden? Als jij de weg  
wijst, lees ik de bordjes.”



GUSTAV  
(Kruising exoot/Pers)  
Toen zijn huis werd vernield,  
was zijn luxeleventje voorbij.  
Ondanks zijn hooghartigheid  
is hij vriendelijk en sociaal.



En zo gaan ze de hele tentoonstelling door.

“PIET

(Zwart-witte koekat)

Eenvoudig en rechtdoorzee.

Hij werd gevonden in een garage waar hij  
was achtergelaten in een kartonnen doos.”

“Nou, in ieder geval kan  
hij nu ontsnappen,” zegt Tom.



PIET  
(Zwart-witte koekat)  
Eenvoudig en rechtdoorzee.  
Hi werd gevonden in een garage  
waar hi was achtergelaten in een  
kartonnen doos.



“VINCENT  
(Ruige roodhaar)  
Volkomen onvoorspelbaar.  
Agressief,  
observerend,  
een enkele keer gezellig,  
maar het gelukkigst  
als hij in de velden  
achter kraaien  
aan kan jagen.”

VINCENT  
(Ruige roodhaar)  
Volkomen onvoorspelbaar.  
Agressief, observerend,  
een enkele keer gezellig,  
maar het gelukkigst als hij  
in de velden achter kraaien  
aan kan jagen.

