

Marieke van Ditshuizen – Gerard Delft

Van Ditshuizen - Delft

Mijn badje vliegt

Eefje vindt het maar saai in de tuin.

“Zullen we een stukje vliegen?”

vraagt de krokodil.

“Ja,” zegt Eefje, “naar een eiland.”

Mijn badje vliegt



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 985 0



9 789051 169850

De Vier Windstreken



De Vier Windstreken



Mijn badje vliegt

Tekst van Gerard Delft
met illustraties van Marieke van Ditshuizen



Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2014 De Vier Windstreken, Rijswijk
Illustraties van Marieke van Ditshuizen
Tekst van Gerard Delft
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België
NUR 272, 273 / ISBN 978 90 5116 985 0

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Het is een warme dag. Eefje zit in haar krokodillenbad in de tuin.
Ze verveelt zich.

“Zullen we een stukje vliegen?” vraagt de krokodil.

“Ja, leuk!” lacht Eefje. “Hier in de tuin is het maar saai.”

“Waar wil je heen?” vraagt de krokodil.

“Naar een eiland,” zegt Eefje.

“Mooi,” bromt de krokodil. “Mijn vrienden wonen op een eiland.

Daar neem ik je mee naartoe.”





Even later vliegen ze boven zee.

Die is heel blauw, maar ook heel groot.

“Ik rust even uit,” zegt de krokodil en hij landt tussen de golven.

Opeens springt er iets in het badje. Het is een witte vis met oranje strepen.

“Mag ik hier zwemmen?” vraagt de vis. “In de grote zee verdwaal ik steeds.”



Ze vliegen verder, op zoek naar het eiland. De vis zwemt om Eefje heen, blij dat hij niet meer kan verdwalen.

“Daar is het!” roept de krokodil opeens. “Daar is het eiland waar mijn vrienden wonen.”

Eefje kijkt over de rand. Ze ziet een heleboel groene palmbomen.





“Tussen die bomen vind je mijn vrienden,” zegt de krokodil. “Als je ze telt, weet je hoeveel het er zijn.” Eefje vindt tellen leuk. Ze telt wel krokodillen.

“Heel knap!” zeggen de krokodillen en ze geven haar een ketting van krokodillentanden. Die doet Eefje om haar nek.