

De Vier Windstreken

Koning Koen en de Draak



HELEN OXENBURY & PETER BENTLY

OXENBURY & BENTLY

Koning Koen en de Draak

De Vier Windstreken



Koning Koen gaat drakenvechten.
Joris zegt: "Dan ga ik mee."
"Ik wil ook!" roept kleine Casper.
"Vechten kan ik wel voor twee!"



Een Vier Windstreken Prentenboek



9 789055 799107

Voor Theo, alias Koning Koen, en zijn mededrakenvoeters – P.B.

Voor Jesse – H.O.



Bezoek ons op internet: www.vierwindstreken.com. Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en alle boeken en aanverwante artikelen vinden die leverbaar zijn.

Nederlandse tekst van Maria van Donkelaar

Oorspronkelijke titel: *King Jack and the Dragon*

© 2012 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2011 Penguin Books Ltd, Londen, Groot-Brittannië

© 2011 Illustraties: Helen Oxenbury

© 2011 Tekst: Peter Bently

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China

NUR 272, 273/ ISBN 978 90 5579 910 7

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Koning Koen en de Draak



HELEN OXENBURY & PETER BENTLY

Koning Koen gaat drakenvechten.
Joris zegt: "Dan ga ik mee."
"Ik wil ook!" roept kleine Casper.
"Vechten kan ik wel voor twee!"



Achterin, waar bomen groeien,



moet een **fort** worden gebouwd.



Daarom sjouwen ze met dozen,
stenen en wat stukken hout.





Een versleten lapjesdeken
wordt de **troon** voor koning Koen.



Er komen een
kartonnen brug
en een vlag van
zwart katoen.

Koning Koen is dik tevreden
en gaat op wat stenen staan.
“Ridders,” roept hij, “we gaan vechten!
Komen er al **draken** aan?”





Casper, Joris en koning Koen
slaan en hakken erop los,