



DE ZIEKENBOEG



Wijnand voelt met zijn tong. Zijn ene voortand heeft een scherp randje. 'Mijn tand!' huilt hij. 'En het is nog wel een grotemensentand!'
Wijnand is van zijn fiets gevallen. Er is een stukje van zijn voortand afgebroken. Hij moet naar de tandarts, die de tand repareert.



Kinderen zien vaak op tegen een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, omdat ze zich geen voorstelling kunnen maken van wat hen te wachten staat. De serie 'De ziekenboek' bereidt ouders en kinderen voor op de behandeling of helpt ze bij de verwerking ervan. De informatieve, vlot geschreven verhalen vertellen vanuit de belevingswereld van een kind over een ziekte, aandoening of medische ingreep. De vele illustraties ondersteunen en verluichten de situaties en verduidelijken de gebruikte medische voorwerpen. Achterin staat nuttige informatie voor de ouders.

In *De tand van Wijnand* komen het maken van een röntgenfoto en alle aspecten van een tandartsbehandeling uitgebreid aan de orde.



De Vier Windstreken

ISBN 978 90 5116 270 7



9 789051 162707



DE ZIEKENBOEG

De tand van Wijnand

Christine Kliphuis
Helen van Vliet

Over een afgebroken tand



Kliphuis – Van Vliet

De tand van Wijnand

De Vier Windstreken

De Vier Windstreken



Wijnand en Nick fietsen door het straatje achter hun huis.

'Ik kan harder dan jij!' roept Wijnand. 'Kom, we doen een wedstrijdje!'

'Oké,' zegt Nick.

'Klaar? Af!' roept Wijnand.

Hij ligt meteen al voor. Het lijkt wel of hij vliegt.

Hij kijkt om naar Nick. Die fietst vlak achter hem. Nog even en hij heeft gewonnen.

Maar dan gaat het mis. Er ligt een losse steen op de stoep. Zijn wiel slijpt. Met een grote smak valt Wijnand op zijn gezicht.



Hij begint heel hard te huilen. Zijn lip doet pijn en zijn kin ook. Er druppelt bloed op zijn trui.

Nick komt meteen naar hem toe.

'Je hebt bloed!' zegt hij geschrokken. 'En je tand is kapot!'

Wijnand gaat nog harder huilen. Hij voelt aan zijn mond. Alles doet pijn.

'Ik ga je moeder halen!' roept Nick en hij rent weg.

Zijn moeder maakt zijn gezicht voorzichtig schoon met een nat gaasje. Het bloedt niet meer.



'Jongen toch!' zegt zijn moeder.
'Er is een stuk van je voortand af.'

Wijnand voelt met zijn tong.
Zijn ene voortand heeft een scherp
randje.



'Mijn tand!' huilt hij. 'En het is
nog wel een grotemensen-tand!'

'Ik bel direct met de tandarts,'
zegt zijn moeder. 'Misschien kan die
het weer maken.'

Wijnand kijkt in de spiegel. Op
zijn kin zit een flinke schaafwond en
zijn lip is dik. Van zijn ene voortand

is een hoekje af. Het ziet er raar uit,
maar het staat ook wel stoer.

Een uurtje later zijn ze bij de tand-
arts.

'Je bent flink gevallen, hè?'
zegt ze. 'Laat maar eens even kijken.
Ga maar lekker in de stoel liggen.'

Wijnand kent de tandarts wel.

