

Terwijl Maia zacht haar ogen dichtdoet, zegt ze tegen haar hond Baron: "Ik ben benieuwd waar we vannacht naartoe gaan."

Dan valt ze in een diepe slaap...



Maia's Droom



Nederlandse tekst van Tjalling Bos

Oorspronkelijke titel: *Maia dreams*

© 2010 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2008 minedition, Michael Neugebauer Edition, Bargteheide

© 2008 Illustraties van Feeroozeh Golmohammadi

© 2008 Tekst van Tatiana & Rafael Bellavita

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Hong Kong

NUR 273, 274/ISBN 978 90 5116 118 2

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bezoek ons ook op internet, www.vierwindstreken.com,
en meld u aan voor onze nieuwsbrief.



Een verhaal van Tatiana & Rafael Bellavita
met illustraties van Feeroozeh Golmohammadi

De Vier Windstreken

Door Maia's open raam vliegt een schitterende adelaar naar binnen. "Kom, vlieg met me mee naar een ver land," zegt hij.





Maia en Baron klauteren op de rug van de adelaar.
“Ik heet Goudstraal,” zegt hij terwijl hij opstijgt.

Bij het licht van de sterren en de maan vliegen ze langs de donkere nachthemel.

“Waar breng je ons naartoe?” vraagt Maia.

“We gaan naar een mooi land, waar reusachtige olifanten en tijgers leven. In dat land heerst vrede tussen de mensen en deze edele dieren,” antwoordt Goudstraal.

Maia vindt het fijn om te horen dat er zo’n land bestaat.

Terwijl ze langs de sterrenhemel vliegen, wordt het langzaam licht. In de diepte zien ze oosterse paleizen en mensen die op grote, witte olifanten rijden.

