

MIJN KUIKEN

Eve Tharlet &
Géraldine Elschner

Van ei tot kuiken



Tharlet - Elschner

MIJN KUIKEN

Van ei tot kuiken

Van ei tot kuiken

Ik zit graag in de tuin naar de kippen te kijken. Toch mis ik iets: een lief, zacht kuikentje.

Toevallig heeft de dikke Ciska net een ei gelegd. Alleen is ze niet van plan het uit te broeden.

Daarom besluit ik het zelf te doen.

Maar een ei uitbroeden is niet zo gemakkelijk. En het duurt veel langer dan ik dacht...



Een Vier Windstreken Prentenboek



ISBN 978 90 5116 158 8



De Vier Windstreken



Tekst van Géraldine Elschner
met illustraties van Eve Tharlet

Voor Manon in haar nest bij de rode poort, g.e.

Dank aan de ark-boerderij-kippen van Alph!
En voor Louise, e.t.

MIJN KUIKEN

Van ei tot kuiken



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Joukje Akveld
Oorspronkelijke titel: *Mein Küken*
© 2011 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2010 minedition rights & licensing AG, Zürich, Zwitserland
© 2010 tekst Géraldine Elschner
© 2010 illustraties van Eve Tharlet
© 2010 illustraties p. 8-9: Eve Tharlet en Louise K.
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 158 8

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2e druk, 2018

De Vier Windstreken



Kukeleku! Als ik 's ochtends de tuin in kom, kraait de haan vrolijk. Om hem heen kakelen de kippen. Silke loopt trots heen en weer, Sonja scharrelt wat in de aarde en Ciska pikt hier een graantje, daar een grasspriet. Het enige wat ik mis, is een kuiken, zo zacht, zo lief...
Zou er snel een geboren worden?

“Om een kuiken te krijgen moet een kip eerst een ei leggen en er 21 dagen op broeden,” heeft mama gezegd.

Maar hoe broedt een kip een ei uit? Nieuwsgierig schuif ik de grendel van het deurtje en stap het kippenhok in.



Binnen is het warm en vochtig. Het ruikt er naar stro en kippenpoep. Door het luikje in het dak valt een streep licht naar binnen. Voorzichtig kruip ik achter een paar stobalen. Daar wacht ik, muisstil.

Eindelijk beweegt het kippendeurtje. Ciska komt binnen, rond en wit als de maan. Fladderend landt ze op haar nest. Ik houd mijn adem in.



Lange tijd zit Ciska doodstil
in het stro.



Dan zet ze haar veren op en ze wiebelt
heen en weer. Tussen haar veren
verschijnt een wit puntje.



Ik kijk mijn ogen uit.



Het puntje wordt groter en groter
en plotseling...

