

Vrolijk Pasen!

De vijf mooiste paasverhalen



De Vier Windstreken

Vrolijk Pasen!

De vijf mooiste paasverhalen



Nederlandse tekst van Sjoerd Kuiper (*Haas Huppel en de paashaas*),
Sander Hendriks (*Het paaskuiken*), Joukje Akveld (*Het slimme paaseierenplan*)
en Ineke Ris (*Eieren voor de koning* en *Goed gedaan, Kippiekip!*)
Oorspronkelijke titel: *Frohe Ostern! Mit den fünf schönsten Ostergeschichten*
© 2012 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2012 NordSüd Verlag AG, CH-8005 Zürich, Zwitserland
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Duitsland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 233 2

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bezoek ons ook op internet, www.vierwindstreken.com,
en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

De Vier Windstreken

Inhoud



Haas Huppel en de paashaas
Tekst van Kathrin Siegenthaler
Illustraties van Marcus Pfister
Pagina 11



Eieren voor de koning
Tekst van Martina Schlossmacher
Illustraties van Iskender Gider
Pagina 89



Het paaskuiken
Tekst van Géraldine Elschner
Illustraties van Alexandra Junge
Pagina 37



Goed gedaan, Kippiekip!
Tekst en illustraties van
Sarah Emmanuelle Burg
Pagina 117



Het slimme paaseierenplan
Tekst en illustraties van Pirkko Vainio
Pagina 63

Haas Huppel en de paashaas

Tekst van Kathrin Siegenthaler
met illustraties van Marcus Pfister





Haas Huppel is een sneeuwhaas.
Haas Huppel is nog klein.
Hij denkt graag over later,
en wat hij dan wil zijn.

“Misschien word ik een vogel!”
bedenkt hij nu opeens.
“Ik leer vast heel snel vliegen...!”
Hij springt over mama heen.

“Dat leer je nooit,” zegt mama.
“Dat is geen hazenwerk.
Je bent en blijft een sneeuwhaas,
maar je wordt vast heel erg sterk.”



“Waarom zijn alle hazen
precies hetzelfde, mam?”

“Dat is niet zo, dat lijkt zo
als je niet goed kijken kan.
Geen haas heeft blauwe oortjes
zoals jij hebt, Huppelman!

En je hebt ook bruine hazen,
daar beneden, in het veld.
En bovendien... de paashaas!
Heb ik dat al eens verteld?”



“De paashaas is een wonder!
Niemand heeft hem ooit gezien.
Hij gaat nog sneller dan
een storm van windkracht 10.

Hij kan zich zó verstoppen,
dat een havik verder vliegt.
Als iemand zegt:
‘Ik zag de paashaas’,
weet je zeker dat hij liegt.”

