

Amelie is zo blij met de kleine vis die ze in zee ontmoet, dat ze besluit hem te vangen. Maar vissen horen niet in een glazen pot. Ze willen vrij zijn, ontdekt Amelie.



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 314 8



9 789051 163148

Helga Bansch

Amelie



en haar vis

Helga Bansch

Amelie en haar vis

De Vier Windstreken



De Vier Windstreken

Helga Bansch

Amelie en haar vis



Op onze internetsite www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Joukje Akveld

Oorspronkelijke titel: *Amelie und der Fisch*

© 2013 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2013 Verlag Jungbrunnen, Wenen, Oostenrijk

© 2013 Tekst en illustraties: Helga Bansch

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België

NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 314 8

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Vier Windstreken





Amelie zit in het zand met haar voeten in het water. De golven likken aan haar tenen. De zee ruikt zout en vreemd. Amelie is een beetje bang.



Plotseling knabbelt er een kleine vis aan haar teen. Geschrokken springt Amelie op, maar dan denkt ze: misschien wil hij alleen maar spelen. Voorzichtig gaat ze wat dieper het water in. Gelukkig heeft ze haar zwembandje om. Langzaam vergeet Amelie haar angst.





Verstoppen, vangen, springen en duiken. De hele dag hebben Amelie en de vis veel plezier. Als het avond wordt, zwemt de vis de open zee in. Amelie roept: "Vis, kom terug!" Maar hij is al verdwenen.

