

Francesca Pardi

Ursula Bucher



# Mijn mama en ik

Mila woont alleen met haar moeder, al zo lang ze zich kan herinneren. Een vader mist ze helemaal niet. Maar als ze op school voor Vaderdag een tekening van papa moet maken, wordt het ineens lastig dat ze er geen heeft. Het lukt haar zelfs niet een tekening te maken van de papa die ze zou willen. Tot ze een geweldig idee krijgt...

Ook verkrijgbaar:



De Vier Windstreken

ISBN 978 90 5116 325 4



9 789051 163254

Pardi – Bucher

Mijn mama en ik

De Vier Windstreken



De Vier Windstreken

Tekst van Francesca Pardi  
met illustraties van Ursula Bucher

# Mijn mama en ik



Op [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com) kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.  
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van M.E. Ander  
Oorspronkelijke titel: *Una mamma e basta*  
© 2014 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave  
© 2013 Lo Stampatello, Milaan, Italië  
Uitgegeven in samenwerking met Atlantyca S.p.A.  
© 2013 Illustraties: Ursula Bucher  
© 2013 Tekst: Francesca Pardi  
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België  
NUR 218 / ISBN 978 90 5116 325 4

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt  
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken



Dit is Mila, een meisje met veel sproeten.  
Mila's mama heeft mooi, lang haar. Het is zo  
lang dat ze haar haar in een paardenstaart  
moet dragen. Wanneer ze samen op de fiets  
zitten naar school, zingt mama vrolijke liedjes.



Mila vindt dat zij het allerleukste gezin van de hele wereld heeft. Dit gezin bestaat uit Mila en haar mama. Elke avond maken ze samen het eten klaar. Haar mama heeft Mila ook geleerd hoe je koekjes maakt.

Als het vakantie is, gaan Mila en haar mama samen op pad met de camper. Mama zit achter het stuur, en Mila zit naast haar en kijkt naar het mooie landschap.

Mila heeft een hond die Jimmy heet. Jimmy is een kleine, chocoladebruine hond. Hij bijt altijd de hoezen van de autobank kapot en blaft naar auto's als ze te hard rijden.

Soms vragen kinderen op school: “Waarom heb jij geen papa?” Mila antwoordt dan: “Omdat ik alleen een moeder heb.” Tot nu toe was Mila tevreden met dit antwoord. Tot vandaag.

Het is binnenkort Vaderdag. Mila krijgt les van een invalkracht omdat haar eigen juf ziek is. De invalkracht komt de klas binnen en zegt: “Omdat het bijna Vaderdag is, gaan we iets speciaals doen. Jullie mogen een tekening van je vader maken.”

