

*“Pas op, mijn lieve egels,
luister goed naar wat ik zeg.
Zet nooit en te nimmer
een pootje op die grote weg.”*

Moeder Egel heeft Jelte al heel vaak gewaarschuwd,
maar hij is zo nieuwsgierig naar de overkant.
Hij droomt er al nachtenlang van!
Zou het daar mooi zijn?
En belangrijker... vindt hij er zijn vader?



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 450 3



9 789051 164503

Van Straaten - Haayema

De Overkant

De Vier Windstreken



Harmen van Straaten
Mark Haayema

De Overkant



De Vier Windstreken

Ook verschenen bij De Vier Windstreken van
Harmen van Straaten en Mark Haayema:
Sterrenwachter

Dank aan Alex Klaasen en Job Gosschalk.
Mark

De Overkant

Tekst van Mark Haayema
met illustraties van
Harmen van Straaten



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2016 De Vier Windstreken, Rijswijk
Illustraties van Harmen van Straaten
Tekst van Mark Haayema
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 450 3

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Vier Windstreken





Tussen de dorpen Hier en Ginder,
loopt een brede autoweg.
Aan beide kanten van het asfalt
groeit een oude beukenheg.

Er rijden bussen en tractoren,
het is er alle dagen druk.
Soms scheurt een ambulance
naar een ernstig ongeluk.

Dan ontstaat een lange file,
alle auto's in een rij.
Er wordt getoeterd en gefoeterd,
niemand kijkt er dan nog blij.

De weg is heel gevaarlijk
voor het leven in het bos.
Door de auto's die daar rijden
zijn de dieren vaak de klos.



Je ziet er platgereden kikkers
of de staart van een konijn,
een hoopje vogelveren,
en heel soms een everzwijn.

Bijna niemand die wil oversteken,
haalt ongedeerd de overkant.
Zo is pas een groep fazanten
onder een autoband beland.



Dit egeltje heet Jelte,
hij is zeven weken oud.
Zijn vader heeft van bladeren
een veilig nest gebouwd.

Samen met zijn broertjes
woont hij in de beukenheg,
Op enkele meters afstand
van de grote, enge weg.

Jelte heeft een moeder
maar geen vader Egel meer.
Die is een tijdje terug verdwenen
in het gevaarlijke verkeer.