

Micha Muis kan al lezen en biedt zijn vrienden aan om het hen ook te leren. Ze starten een kleine bosschool en ze merken dat ze allemaal iets van elkaar kunnen opsteken, zo is leren leuk!

In dit prentenboek komen de dieren erachter dat iedereen uniek is en zijn eigen kwaliteiten heeft.



Een Vier Windstreken Prentenboek



ISBN 978 90 5116 510 4



9 789051 165104

Leren is leuk!

Brigitte Weninger
Eve Tharlet

Tharlet – Weninger

Leren is leuk!

De Vier Windstreken



De Vier Windstreken



Brigitte Weninger
Eve Tharlet

Leren is leuk!



Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Merel de Vink
Oorspronkelijke titel: *Lernen macht Spaß*
© 2016 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave
© 2016, Michael Neugebauer Publishing Ltd., Hong Kong
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 510 4

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken



Iedere avond leest Micha Muis zijn vrienden een verhaaltje voor. Als hij deze keer het boek dichtklapt, zucht Maaïke Mol: “Ik wil ook zo goed kunnen lezen als jij.”
“Dan moet je dat leren,” zegt Sam Slaapmuis.
Maar Erik Egel roept: “Waar dan? Wij hebben hier in het bos toch geen school!”
“School? School?” vraagt Kasper Kikker verward.
En Maarten Merel zegt: “Dat klopt! Waarom mogen wij niks leren?”



“Mijn mama heeft me leren lezen en schrijven,” vertelt Micha.
“Je hebt niet altijd een school nodig, maar wel iemand die je lesgeeft.”
“Dan wil ik het van JOU leren,” roept Maaïke. “Alsjeblieft!”
“Ja, dat wil ik ook!” roepen Maarten, Sam en Erik in koor.
Alleen Kasper vraagt: “Waarom? Waarom?”
“Om alles zelf te kunnen lezen. Straatnaambordjes en boeken en zo,”
zegt Sam.

“Omdat ik later graag leuk werk wil doen,” zegt Erik.
“Ik wil de wereld over vliegen en in alle talen tjlpen!” roept Maarten.
“Ik snap het,” lacht Micha. “Dan beginnen we toch zelf een
bosschool!”



De volgende ochtend sjouwen de vrienden tafels en stoelen naar hun bosklas. Een grote zwarte steen is hun schoolbord en ze gebruiken een krijtsteen om erop te schrijven.

“We hebben alleen helemaal geen schoolspullen,” merkt Maaïke op. “We hebben toch schriften en pennen nodig.”

“Ik weet hoe je van rietstengels papier moet maken,” zegt Maarten. “Maar jullie moeten me helpen.”

“Goed, dan is Maarten onze handvaardigheidsleraar,” beslist Micha Muis. “En hij kan ons ook zangles geven.”

