

CORNELIA  
FUNKE

DANIELA  
KOHL

# BOEKEN- VRETERS EN ZolderGeesten

Vijf  
verhalen van  
Cornelia  
Funke

De Vier Windstreken



# BOEKEN- VRETERS ZolderGeesten



Op [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com) kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.  
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.

Nederlandse tekst van Django Mathijsen

Oorspronkelijke titel: *Büchereßer und Dachbodenspek*

© 2025 De Vier Windstreken, Rijswijk, voor de Nederlandse uitgave

© 2022 Loewe Verlag GmbH, Bindlach

De verhalen komen uit het boek *Leselöwen-Dachbodengeschichten* en werden enigszins herzien.

© 1998 Loewe Verlag GmbH, Bindlach

Omslag en binnenwerkillustraties: Daniela Kohl

Omslagvormgeving: Michael Dietrich

Tekstvormgeving: Daniela Kohl

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Polen

NUR 281, 282 / ISBN 978 90 5116 941 6

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt  
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Tekst van Cornelia Funke  
met illustraties van Daniela Kohl

De Vier Windstreken

# INHOUDSOPGAVE



DE BOEKENVRETER.....7

DE MOEDPROEF..... 29

ZOLDERLUCHT  
SMAAKT ANDERS..... 53



MUIZENREDDING .....79

WAAR LEVEN SPOKEN VAN? ..... 99



DE  
BOEKEN-  
VRETER

Alles wat Sten en zijn ouders van zijn opa erfden, waren zijn **BOEKEN**, het **DEKENTJE**, waarop zijn hond altijd had gelegen, en een **HOUTEN KISTJE**, waarop stond:



Het dekentje wilden Stens ouders niet, het zat **vol hondenharen**.



En al die boeken!  
Wat moeten we daar nou mee?



IN DE HAARD GOOIEN!

Toen keek Sten hem heel streng aan.

HALLO, IK STOOK JOUW  
AUTO-TIJDSCRIFTEN  
TOCH OOK NIET OP,  
ALS JIJ DOOD BENT?



Papa werd zo **ROOD**  
als een tomaat



en sjuowde opa's  
boeken naar de zolder.

23 LOODZWARE  
VERHUISDOZEN.

Daarna was hij  
bekaf en moest op  
de bank uitrusten.



Maar Sten sloop naar boven, pakte alle boeken uit en stapelde ze op om muren te maken. Een paar keer **stortte** alles in elkaar, maar op een gegeven moment was het klaar: zijn **BOEKENHUT**.

Als dak nam hij de oude deken en als verlichting papa's zaklamp.

Daarna kroop hij er met de 'Absoluut in het geheim openen'-kist in.



Tussen de boeken rook het naar opa.  
Hondenharen dwarrelden van de deken af.  
Op de kist zat een BRIEF.



Hallo Sten!  
Ik weet dat je niet van boeken houdt.  
Hopelijk heb je die van mij toch uit de haard  
weten te houden. Voor wat er in de kist zit,  
zul je ze namelijk nodig hebben.

Tot ooit,  
in een ander leven,  
Opa

Sten werd koud van **verdriet**.  
Het was stil op zolder, alleen  
de regen kletterde op het dak.

Sten veegde met zijn mouw langs zijn ogen en  
rukte de tape waarmee de kist dichtgeplakt  
was ervanaf.



Daarna klapte hij het deksel open.

