

Yuna heeft een tuin vol bloemen. Tussen de klaprozen en madeliefjes staan haar positiefjes. Die groeien als Yuna gelukkig is. Op een dag zegt iemand iets onaardigs over haar en plots groeit er een stekelige, donkere bloem in haar tuin: een negatiefje. Yuna geeft de bloem water en gaat steeds meer onaardige dingen over zichzelf denken. Er groeien meer en meer zwarte bloemen en de tuin raakt overwoekerd. Maar dan laten haar moeder en haar vriendje Lasse zien dat zij zelf bepaalt welke bloemen ze aandacht geeft.

*Een prentenboek voor onzekere kinderen, met praktische tips om je zelfbeeld te laten groeien*



Een Vier Windstreken Prentenboek

ISBN 978 90 5116 953 9



9 789051 169539

Dijkstra - Bierhuizen

De bloementuin van Yuna

De Vier Windstreken



Aron Dijkstra  
Nathalie Bierhuizen

# De bloementuin van Yuna



De Vier Windstreken







Voor Bele en Luze

# De bloementuin van Yuna

Tekst van Nathalie Bierhuizen  
met illustraties van Aron Dijkstra

Met dank aan pedagoog Daniëlle Schollaart

Achterin dit boek vind je tips om het zelfbeeld van kinderen te versterken. Interesse in nog meer oefeningen? Download ze gratis op [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com)



Op [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com) kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2024 De Vier Windstreken, Rijswijk

Tekst van Nathalie Bierhuizen

Illustraties van Aron Dijkstra

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland

NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 953 9

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken





Yuna is druk bezig in haar tuin.  
Ze heeft vanochtend al onkruid gewied,  
een plek voor het insectenhotel uitgezocht  
en een slakje buiten de tuin gezet.

“Je moet zo naar school, schat, nog vijf  
minuten,” roept mama vanuit de keuken.  
“O, dan snel nog even de klavertjes water  
geven,” fluistert Yuna.

Daarna haast ze zich naar binnen om haar nieuwe  
rugzak te pakken. Ze zwaait haar tuin gedag.  
“Dag boterbloempjes, dag madeliefjes,  
dag hortensia’s. Tot vanmiddag weer!”





"Kijk juf, voor jou," zegt Yuna en ze geeft juf Ama de mooiste bloemen die ze vanmorgen kon vinden. "O, wat lief van je! Wat een prachtig boeket," zegt de juf en ze gaat meteen op zoek naar een vaas.

Yuna loopt naar de kapstokken en ziet haar vriendinnetje Eef staan. "Wat een mooie rugzak!" roept Eef uit. Yuna straalt.





Als Yuna tussen de middag naar huis rent, straalt ze nog steeds.  
Er staat al iets te drinken klaar op de tuintafel.  
Yuna grijpt eerst haar gieter en geeft haar bloemen water,  
daarna gaat ze in het zonnetje zitten.

Mama stoot haar zachtjes aan. "Je bent blij hè, vandaag? Ik zie  
het aan de positiefjes. Die groeien als jij gelukkig bent."  
En inderdaad, de bijzondere, kleurige bloemen schieten meteen  
een paar centimeter omhoog.

