

Wolfgangs dagen in de wei zijn gevuld met plezier: van het knuffelen van bomen tot bloemen plukken met zijn vrienden. Toch droomt hij ervan Govert Griezel op te volgen als het engste bovennatuurlijke wezen dat ooit in Kasteel Donkerstein zal spoken. Wolfgang oefent elke dag met verstoppen, toveren, zweven en bang maken. Als Wolfgang de baan krijgt, is hij dolblij! Maar als hij opeens zijn spookkrachten verliest, snapt hij niet wat er mis is...

Lenny Wen

WOLFGANG IN DE WEI

De Vier Windstreken

Lenny Wen

# WOLFGANG

## IN DE WEI

De Vier  
Windstreken

ISBN 978 94 6500 010 7



9 789465 000107



Een Vier Windstreken  
Prentenboek



# De Spook Courant

## DE GROTE GOVERT GRIEZEL DIE AL BIJNA DUIZEND JAAR IN ZIJN EENTJE IN KASTEEL DONKERSTEIN SPOOKT

Er zijn veel verhalen over spoken die de mensen de stuipen op het lijf jagen, maar weinig spoken zijn zo machtig als Govert Griezels. Deze luchtgeest bezit ongelooflijke kracht en on aardse vermogens waardoor hij een geduchte vijand is voor iedereen. Degenen die hem ontmoet hebben, zijn nooit meer. Geen ander kan zo goed schrik aanbrengen als Govert Griezels. verborgen in het kasteel. Donkerstein is zijn thuis al bijna duizend jaar en hij is nog steeds zo machtig als toen.

De grote  
Govert Griezels

maar heftig. Iedereen die zijn stem hoort, voelt meteen rillingen over zijn rug lopen. Ze zeggen dat de grote Govert Griezels hen kan verplaatsen zonder ze aan te raken. En hij kan de muren van het kasteel donkersteen in een handomdraai laten wegvallen. Eeuwenlang heeft hij in het kasteel gespoekt.

Het vermogen om objecten met zijn handen te verplaatsen en tegen de meest machtige spoken en andere bovennatuurlijke krachten te strijden, maar niets en niemand zal ooit hem verslaan. Grovert Griezels spookt al bijna duizend jaar in het kasteel Donkerstein.





Wolfgang woonde in een wei. Net als andere bovennatuurlijke wezens oefende hij elke dag dingen als: verstoppen, iets laten vliegen, mensen en dieren aan het schrikken maken, toverspreuken gebruiken en door de lucht zweven.

Maar Wolfgang vond het ook leuk om niet-spokige dingen te doen.  
Elke ochtend, wanneer hij zijn rondje vloog, omhelsde hij bomen



en plukte hij wilde bloemen.



Op mooie middagen keek hij naar de wolken



en 's avonds tuurde hij graag naar de sterren.



Maar Wolfgang droomde er vooral van om een beroemd spook te worden, net als zijn held.



Govert Griezels maakte nu al 999 en een half jaar Kasteel Donkerstein onveilig met zijn gespook. Aan het einde van het jaar zou hij met pensioen gaan en daarom zocht hij een opvolger.